



VERENIGING YOGASCHOLEN
NEDERLAND



VERENIGING YOGASCHOLEN
NEDERLAND

Nieuwsupdate

Corona maatregelen

www.yogascholennederland.nl



VERENIGING YOGASCHOLEN NEDERLAND

verbonden & samen sterk

Nieuwsupdate 32, 21 december 2021

Beste collega's, leden van de Vereniging,

De ene persconferentie was nog maar net achter de rug of we werden afgelopen zaterdag alweer met een volgende geconfronteerd. Nederland in harde lockdown, dat maakten demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge bekend. Er waren al geluiden over de grote zorgen die er zijn om de nieuwe Omikronvariant. Maar dat alle binnensportlocaties weer dicht moesten was wel een heel hard gelag.

Het is zeer te betreuren dat het kabinet niet in woord en daad laat zien sport en mentaal welzijn prioriteit te maken. Juist nu in deze coronacrisis. Het blijft vooralsnog helaas bij holle woorden. De vereniging blijft in ieder geval niet stil zitten. Gisteren nog verstuurde de POS (Platform Ondernemende Sportaanbieders) samen met NOC-NSF een persbericht waarin wordt benadrukt dat de lockdown van de coronacrisis een bewegingscrisis maakt. Op die manier blijven we als branches de politiek en publieke opinie informeren en het kabinet oproepen om sport en yoga z.s.m. weer te openen. En zo lang we dicht moeten blijven, in ieder geval de compensatie te geven die recht doet aan de verliezen. Voor Yogascholen zijn de tegemoetkomingen absoluut onvoldoende, met name ook door het toegekende percentage van de TVL bijvoorbeeld. Bovendien is klantenverlies niet in een kwartaal te meten, maar zal het de sector nog jaren kosten om mensen weer terug op de mat en in beweging te krijgen.

En we blijven herhalen hoe bewonderenswaardig het is om te zien hoe onze yogascholen, docenten en deelnemers steeds maar weer met veel creativiteit en energie het hoofd bieden aan alle veranderingen. Maar het is geen gemakkelijke opgave. Velen van ons leven al bijna twee jaar met grote zorgen, die hun weerslag hebben op lijf en gemoed. Velen van ons zagen hun yogaschool het afgelopen jaar de deuren voorgoed sluiten. Velen van ons zagen docenten en deelnemers die worstelen met zorgen en stress, en probeerden tegelijkertijd de eigen sores het hoofd te bieden. Geen gemakkelijke opgave, en woorden schieten hier eerlijk gezegd te kort. We willen jullie allen als bestuur laten weten dat we er voor jullie zijn in deze donkere tijden. Bel of mail ons als je behoefte hebt aan een praatje, stoom wilt afblazen, als je hulp nodig hebt maar niet weet waar je die kunt krijgen. We putten er kracht uit dat er binnen onze vereniging veel veerkracht, expertise en vooral helpende handen zijn.

We treden deze enorme tegenslag zo goed mogelijk samen met jullie tegemoet en hopen dat jullie ondanks alle mineur en zorgen de komende feestdagen toch ook troost en afleiding zullen kunnen vinden met een ieder die jullie lief is.

TWEE NIEUWE (ASPIRANT) BESTUURSLEDEN

We zijn heel blij met het aantreden van twee nieuwe yogaschool eigenaren in het bestuur. We kunnen deze aanvulling heel goed gebruiken en we waarderen hun aanmelding. Hieronder een korte kennismaking met Yolande en Zlata.



Zlata

Mijn naam is Zlata Chabo. Sinds 5 jaar heb ik mijn eigen yogastudio in Almere, Siri Satya Yoga. Dat doe ik vanuit de overtuiging dat yoga als techniek het proces van persoonlijke bewustwording ontzettend kan ondersteunen en sturen. Ik zie en ervaar in het praktijk hoeveel mensen steeds meer behoefte hebben aan persoonlijke groei en transformatie. Als yogi en als mens met mijn hart, hoofd en ziel wil ik er voor deze mensen zijn.

Tot kort geleden heb ik mijn bedrijf gerund in de combinatie met een baan in maatschappelijke dienstverlening. Ik ben sociaal juridisch geschoold en heb jarenlang vanuit de functie van een sociaal raadvrouw en schuldhulpverlener mensen ondersteund bij diverse praktische en juridische zaken.

Graag wil ik als lid van de werkgroep van de VYSN een bijdrage leveren aan het creëren van een sterke en zichtbare positie voor de yogascholen in Nederland. Daarnaast vind ik dat wij in verbinding met elkaar als yoga teachers zowel elkaar als de maatschappij kunnen ondersteunen in deze tijd van transitie naar een nieuwe meer bewuste wereld.



Yolande

Mijn naam is Yolande en sinds 2015 actief als yogadocente. Na jaren van rondzwerven langs allerlei locaties, heb ik in juni 2020-midden in de eerste lockdown...- mijn eigen ruimte geopend. Mijn yogastudio heet Festina Lente Yoga en is gevestigd in Houten, nabij Utrecht.

Ondanks dat het allemaal niet meevalt, heb ik gelukkig een trouw en groeiend ledenbestand.

Voordat ik als ondernemer actief was, werkte ik in het bankwezen- onder andere in de zakelijke kredietverlening. Ik heb dus ook aardig wat financiële kennis/ bagage, wat denk ik wel van pas kan komen in een functie van penningmeester. Ik ben blij met de VSYN als platform, waarbinnen we kennis met elkaar kunnen delen en zorgen dat yoga, als specifieke branche, echt goed op de kaart komt te staan, en we gezien en gehoord worden.

We wensen jullie ondanks alle beperkingen, mooie feestdagen samen met jullie geliefden, op naar een beter 2022!

Het bestuur van de Vereniging van Yogascholen Nederland

www.yogascholennederland.nl

FOLLOW US



Share this email:



[Manage](#) your preferences | [Opt out](#) using TrueRemove™

Got this as a forward? [Sign up](#) to receive our future emails.

View this email [online](#).

Maarten Jansz Kosterstraat 17
Amsterdam, | 1017 VZ NL

This email was sent to .

To continue receiving our emails, add us to your address book.



[Subscribe](#) to our email list.